

De donkere dagen voor kerst naderen in rap tempo.

De 2024 gebeurtenissen vormen eind december lijstjes die de aandacht van menig radio of televisie beheersen.

KMD 7 had gisteren in de derde helft ook heel wat herinneringen op te halen.

Zo ook de corona jaren zonder voetbal en hoe we toen daar mee om gingen.

Er zijn in die tijd ook enkele KMD'ers ons toen ontvallen, een heleboel spelers wisten deze namen niet meer.

Gelukkig is er altijd wel iemand die dit ergens opschrijft.

In de corona tijd zijn Teus Hollaar, Piet Hollaar, Huib Bakker, Betty Meijers, Kees boeters en Ton Verbraken ons ontvallen.

Vroeger werden deze KMD leden in het krantje nog geëerd, maar het krantje word al jaren niet meer gepubliceerd.

En ook hier gingen de gespreken over, hoe leuk de verslagen waren die achterin werden gepubliceerd.

Elk team zat na hun wedstrijd druk te schrijven om hun verslag in te leveren bij Ben Boon zodat hij op zondag de verslagen kon uit typen en dinsdag in het maken van het Krantje kon worden toegevoegd.

Nostalgie en mooie gesprekken volgden die middag nog, maar voor deze mooie conversaties moest er ook nog even gevoetbald worden.

De fiets poule, zoals wij hem dit jaar noemen, bracht ons vandaag in Den Haag.

Langs ellenlange files die ontstonden vanwege het afsluiten van de Wippolder laan, fietsen wij naar RAS.

Veiligheid maatregelen werden daar genomen vanwege ongeregelheden afgelopen week bij ODB.

Dit team speelt op het zelfde terrein en moest vandaag tegen RAS, ook onze tegenstander.

Aangekomen met fiets en goede zin was het wachten op de rest van de mannen.

Genoeg spelers om te starten ging KMD goed van start met een weergaloos combinatie voetbal.

Het werd weer zo een middag dacht de tegenstander, de driehoekjes vlogen je om de oren, één keer raken was normaal en de tegenstander kon er niet veel mee.

Het mooie combinatie spel leverde de prachtige 0-1 op, weergaloos mooi gevoetbald mannen.

Dit doelpunt is denk is wel de mooiste opgezette aanval van het seizoen.

Vrolijk ging KMD verder en de 0-2 volgde snel, maar de leidsman van vandaag deed ook van zich horen.

Hij vond de 0-3 niet meer kunnen, het vernederen vond hij nu wel genoeg na 25 minuten.

Een zeer onterecht doelpunt werd afgekeurd, en door een klein foutje wat hierdoor ontstond scoorde RAS de aansluitingstreffer 1-2.

Na de rust werd het anders voor KMD, de leidsman had vanmiddag de hoofdrol op geëist voor zijn optreden.

Strafschop werd KMD niet gegeven, dubieuze beslissingen volgde elkaar in rap tempo op, allemaal tegen KMD en zelfs een gele kaart kwam er aan te pas om de orde te handhaven die hij niet meer waarborgen.

Na een dubieuze omzetting van achterbal naar corner werd de 2-2 binnen geschoten, ongekend zuur dit.

Waar was KMD dan de tweede helft zult u nu wel denken, nou deze mannen kregen zulke grote kansen dat deze wedstrijd makkelijk met 1-7 gewonnen had moeten worden.

We waren vanmiddag niet scherp in de afronding en dat koste ons vandaag duren punten.

De leidsman floot de inmiddels licht wedstrijd af, en de mannen vlogen de kleedkamer in om hun frustratie niet op het veld te uiten.

Na een korte douche beurt volgde de derde helft in de RAS kantine waar mooie gesprekken ontstonden bij de avond wedstrijd van KMD 5, die pas om 16.45 uur aftrapte.

Komende week mogen de mannen van KMD 7 tegen Naaldwijk.

Tevens is het na de wedstrijd blijven hangen op KMD, tot volgende week.