

De gemeente Westland was afgelopen week in het landelijke nieuws over de intocht van de Goed Heilig man.

Zaterdag 15 november komt Sinterklaas aan in ons land, en gelijk in enkele gemeentes binnen Het Westland.

De Sint brengt ons elk jaar een bezoek om zijn verjaardag hier te vieren, cadeaus horen erbij.

De cadeaus zouden dit jaar ook op KMD verloot gaan worden omdat KMD 1 een trainingsweekend wil bekostigen.

Zangertje erbij en een gezellige middag zou dit tot stand moeten brengen.

Vele KMD ers waren hier welkom, maar voordat deze middag van start zou gaan moesten alle KMD teams nog wel even hun wedstrijdje spelen.

Zo ook KMD 7 op veld twee tegen Naaldwijk.

Naaldwijk had een diversiteit aan spelers meegenomen om de punten te pakken tegen KMD.

Een Gravenzande speler had zelfs nog energie over om mee te doen bij Naaldwijk.

KMD begon met een gehavend team, een hoop spelers die geblesseerd waren en die niet meededen.

De eerste helft verliep zoals we gewend zijn van KMD, goed voetballend en controlerend spel.

De 1-0 volgde dan ook snel, het veld was vanmiddag redelijk te doen maar toch kwamen de eerste pijntjes bij enkele spelers al omhoog.

Het duurde dan ook niet lang of de fouten werden gemaakt, 1-1.

Door een grove overtreding van Naaldwijk werd in rap tempo de 1-2 binnen geschoten.

Dit tot grote hilariteit binnen het KMD team, met gevolg twee gelen kaarten en veel ruzie.

De rust moest de kalmte terug brengen.

Na een bakkie limo werd op een steeds donkerder KMD de tweede helft afgetrapt.

De rust was nog niet terug, want diversen overtredingen werden niet bestraft of gezien.

Naaldwijk wist hier het best mee om te gaan, maar het was KMD die de 2-2 onverwachts binnen schoot.

Zou deze wedstrijd dan naar een gelijk spel toe gaan?

KMD kwam meer onderdruk te staan, de hamstring blessures speelde op bij meerdere spelers.

KMD speelde nog maar met 10 man en hier zou Naaldwijk van profiteren, 2-3.

Geblesseerde spelers werden toch weer binnen de lijnen gezet, en zowaar de 3-3 op het score bord genoteerd.

Maar de pijntjes werden steeds meer en meer, KMD kon het niet meer bol werken met twee geblesseerde mannen binnen de lijnen.

De scores liepen snel op naar 3-6, en zo werd van een mindere tegenstander verloren door een tekort aan fitte wisselers.

Jammerlijk hielp het weer ook niet meer mee, de regen daalde over ons neer nadat de wedstrijd werd beëindigd door de scheidsrechter.

Snel de warme kleedkamer opzoeken om weer een beetje op te warmen.

Na wat bijgepraat te hebben zijn we in het feest gedruis van de kantine beland om het verlies even te kunnen verwerken onder het genot van een stukje muziek van het zangertje.

Door de vele blessures is er besloten de wedstrijd van komend weekend te verplaatsen.

Deze wedstrijd zou op Velo gespeeld moeten worden.

De volgende week kunnen de mannen van KMD 7 even herstellen.